

Voorwoord

Hier is hij dan, de eerste nieuwsbrief van onze fotoclub Objektiv.

Met de start van het nieuwe jaar 2013, starten we nu ook met een nieuwsbrief die enkele malen per jaar uit komt. Wat mag je hierin verwachten?

Alvast een update van hoe onze fotoclub evolueert, wat we gedaan hebben en wat er nog allemaal staat aan te komen, een voorstelling van nieuwe leden, en nog veel meer. Net als onze fotoclub, foto's en website, zal ook deze nieuwsbrief een item zijn dat continu evolueert.

Veel leesplezier.

Ons bestuur

Met het nieuwe jaar hebben we spijtig genoeg ook moeten veranderen van bestuur. Er wordt altijd gezegd "don't change a winning team", maar toch... De noden en wensen van een mens veranderen en zo dus... Moesten we een nieuw bestuur verkiezen.

Mij hebben jullie al kunnen horen... lezen... Ik ben Danny Dierickx, vanaf dit jaar voorzitter van fotoclub Objektiv. In het begin heb ik gedurende enkele jaren de taak vervuld van penningmeester en na enkele jaartjes rust heb ik nu het roer over geërfd. Ik zie het alvast zitten en hopelijk kan ik voldoen aan de wensen van de leden.

Onze secretaris is tegenwoordig Norbert Claeys, een mens "op rust" en we weten allemaal wat dat wil zeggen. Nog minder vrije tijd dan tijdens de carrière.

Frank Nuwel vervoegt ons bestuur als penningmeester, een noestige werkmens die alles in vraag stelt en beide kanten van de medaille in vraag stelt. Ideaal dus om het geld te beheren, in samenspraak met de voorzitter.

Onze "hekkensluis" is Dominiek Van de Caveye als onze PR man. Een mens die alles en iedereen kent, en die weet waar de klepel hangt.

De toekomst

Tijdens de vernissage van onze jaarlijkse expo in V.C. De Fakkel stonden we plots oog-in-oog met onze toekomst. Er was plots sprake over een expo in MEC Staf Versluys, waaraan wij als fotoclub zouden meewerken, met het oog op het 200 jarig bestaan, in 2016, van fotografie.

Een hele eer om als fotoclub hieraan te mogen mee werken, maar we hadden toch graag even een gesprekje vooraf gehad. Nou goed, het is in ons vakgebied, dus waarom niet. En het is maar binnen 3 jaar... Nog tijd zat om te spreken.

Na 5 jaar actief te zijn wordt het als fotoclub ook nodig om wat meer in de media te komen en het social media landschap te verkennen, dus binnenkort zullen we ons ook wat actiever profileren adh van verslagen van onze activiteiten en de fotografische nieuwsfeiten door geven, dit zowel via [Facebook](#) als via [Twitter](#). Hopelijk zijn we zo ook gemakkelijker zichtbaar op de radar van onze toekomstige leden.

In onze toekomst blijven we natuurlijk ook denken aan onze huidige leden en willen we samen met hen meer naar buiten komen, letterlijk dan wel. Er is in de wandelgangen sprake van een daguitstap, maar het doel is nog zoek. De daguitstap zal als hoofdactiviteit natuurlijk fotografie hebben, maar wat cultuur en geschiedenis mogen zeker ook niet ontbreken. Hopelijk hebben we hier zo snel mogelijk een doorbraak in.

Blog

Hieronder een resume van de recentste artikelen op onze blog.

Expo in VC De Fakkkel

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we in januari 2013 terug onze foto expo in het Vrijzinnig Centrum De Fakkkel, te Bredene.

De expo loopt van 6/1/2013 tot en met 28/1/2013 , en is toegankelijk elke vrijdag, zaterdag, zondag en maandag, telkens van 14u tot 17u.



[Read online.](#)

Praktijkavond kaarslichtfotografie

Onze praktijkavond kaarslichtfotografie was terug een moment waarop we creatief konden bezig zijn met fotografie, de leden hadden vele soorten kaarsen en andere attributen mee om leuke fotos te maken. Iedereen heeft voldoende kansen gehad dankzij de verschillende opstellingen heren-der opgezet, soms uit vrije hand, anderzijds ook met statief.



[Read online.](#)
